

Voorwoord in de week naar Pasen

De Goede week

de week naar Pasen

in de Oud-Katholieke parochie i.o. van de H.Elia

Grutto 2a te Mijdrecht

Het beste doet u als u de Goede week helemaal viert, dus wanneer u aan alle vieringen meedoet. Want u zult merken dat ze zijn als stations langs het spoor, dat voert naar de eindbestemming Pasen. U kunt daar niet komen zonder onderweg halt te houden bij alle stations die aan dit spoor liggen en daar enige tijd te verblijven. Zo leert u niet alleen de eigenheid kennen van de dagen van de Goede Week, maar daardoor eveneens de dynamiek van deze week, die u meeneemt naar de dieptepunten en hoogtepunten die het menselijk wezen kenmerken en die en de weg van de navolging van Jezus Christus uitbeelden als een geloofsproces van vallen en opstaan.

Palmzondag



Voorafgaand aan de Eucharistieviering van Palmzondag wordt de intocht van Jezus in Jeruzalem gevierd. We wijden in de hal van de kerk met wijwater de palmen (buxustakjes). Ieder ontvangt een takje en volgt de pastoor op zijn intocht in de kerkzaal zwaaiend en zingend zoals de menigte aan de kant van de weg zong toen Jezus de stad binnenging: 'Hosanna de Zoon van David. Gezegend hij die komt in de Naam des Heren. Hosanna in den hoge!'. De liturgische kleur is rood. Zoals de kleur daarna wisselt van rood naar paars, zo wisselt de juichstemming naar een stemming van het lijden, wanneer het evangelie wordt gelezen door drie personen van

het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus. Op indringende wijze zijn de klanken van het Hosanna verstomd, en is uit de monden van de menigte nu te horen 'kruisig hem!'. We worden er stil van, als we beseffen dat wij deze woorden zelf in de mond nemen en de vraag dringt zich op 'wie is het eigenlijk die de Heer heeft geoordeeld, heeft verraden, heeft verloochend, heeft terechtgesteld, heeft bespot?' Was het Pilatus? Was het Judas? Was het Petrus? Was het de soldaat? Was het de voorbijganger? Of was ik het? Als het nú gebeurt, wie kunnen wij zeggen dat wij zijn? Evenzo dringen de vragen zich op: 'Wie heeft hem gevolgd heel de weg van Galilea tot onder het kruis?' 'Wie heeft hem geholpen zijn kruis te dragen?' 'Wie heeft de gekruisigde gevraagd om hem te gedenken, wanneer hij in zijn paradijs komt?' Waren het de vrouwen? Was het Simon van Cyréne? Was het één van de misdadigers die met Jezus gekruisigd was? Of was ik het? Met deze indringende vragen beginnen wij de Goede Week, de week naar Pasen.

Datum: 28 maart 2015, aanvang 16.00 uur

Maandag in de Goede Week

In een pontificale eucharistieviering in de kathedraal van het bisdom Haarlem worden de heilige Oliën gewijd en uitgedeeld aan leden van de parochies om te worden gebruikt voor de zalving van de zieken, van de geloofsleerlingen die zich voorbereiden op hun doop, en van hen die het sacrament zullen ontvangen van de doop en/of het vormsel.

Datum: 30 maart 2015, aanvang 19.30 uur. Let op dit geschiedt op een andere locatie: Kathedrale kerk van de parochie van de H.H. Anna en Maria, Kinderhuissingel 74 te Haarlem



Witte Donderdag

Op deze avond vieren wij de instelling van de Eucharistie en bereiden we ons in stilte voor op het lijden en sterven van Jezus. Aan het begin van de viering worden de heilige Oliën naar het altaar gebracht, die door een lid van de parochie in ontvangst zijn genomen in de kathedraal van het bisdom, na aldaar door de bisschop te zijn gewijd. Tijdens de viering worden allen genodigd om in een halve kring voor de trede van het altaar te gaan staan om daar deel te nemen aan de Maaltijd van de Heer. Na de communie wordt het brood, het lichaam van de Heer, weggedragen naar een plaats die in de kerk is geschikt gemaakt om als rustaltaar te gebruiken. De overbrenging van het geconsacreerde brood gaat vergezeld van wierook en ontstoken kaarsen en kan een plechtig karakter dragen. Daarna worden alle zaken die nodig zijn voor de Maaltijd van de Heer de kerk uitgedragen. Want er kan geen eucharistie meer plaatsvinden. De kerk wordt gehuld in duister en in stilte.

Datum: 2 april 2015, aanvang 19.00 uur



Datum: 2 april 2015, aanvang 19.00 uur

Goede Vrijdag

De viering heeft het karakter van een gebedsdienst: er is geen eucharistie, aangezien we Christus' lijden en sterven gedenken. In de verduisterde en verstilde kerk bidden, zingen en lezen we over het sterven van Jezus. Na het weghalen van de bedekking van het kruis, wordt het kruis, teken van de overwinning op de dood, vereerd. Allen komen naar voren en leggen één voor één een bloem aan de voet van het kruis. Vergeet u niet om van huis één rode bloem mee te nemen naar deze viering.

Datum: 3 april 2015, aanvang 15.00 uur

Stille zaterdag en Paaswake



Aan de eucharistieviering van Paaswake gaat op Stille zaterdag een wake vooraf.

In de verduisterde kerk wordt de Paaskaars gezegend en wordt het Licht van Christus de kerk ingedragen. Het licht van de Paaskaars wordt bij binnenkomst uitgedeeld aan de aanwezigen. Het doopwater wordt gezegend. En na het zingen van de grote litanie worden alle lampen aangestoken. De heilige eucharistie begint met het opgetogen luiden van bellen

en het aansteken van alle lampen. Wij vieren de opwekking van onze Heer Jezus Christus uit de doden. Hij verschijnt voor de ogen van de eerste getuigen als de Opgestane die leeft.

Drie keer roept de voorganger: Christus is verrezen!

Na elke keer roepen allen 'Hij is waarlijk

opgestaan!'. Deze uitroepen vormen de uitbundige

en schitterende apotheose van de weg die begonnen is met onze verlaging op Aswoensdag door onze hoofden met as te bestrooien. Na veertig dagen van ingetogen vreugde is de gemeente nu uitgelaten. Na veertig dagen van vasten en bidden en na met ingehouden adem de nacht te hebben gewaakt, begroeten wij dan nu eindelijk het licht van de Paasmorgen dat doorbreekt tot in onze harten en dat de rouwsluier wegrukt die onze gezichten bedekt.

Te horen valt geen enkele klacht, maar enkel het juichen van de Paasgemeente. Onverminderd zal dit doorgaan tot aan Pinksteren. Want pas dan, op de vijftigste dag (het Griekse woord 'Pentekoste' betekent 'vijftigste'), wordt de vreugdetijd afgesloten.

Datum: 4 april 2015, aanvang 19.00 uur

Voorwoord 25 april

Gelijkvormig zijn aan Christus

Gelijkvormigheid aan Jezus Christus nastreven houdt in dat je wilt zijn zoals hij: kind van God. Al weten we pas hoe Christus is als we hem zien, kunnen we volgens de apostel Paulus al wel proberen te zijn zoals hij was: zuiver. Zuiver wil zeggen vrij van zonde, van de smet van het kwade. Volgens de eerste lezing van deze viering, uit het boek Handelingen der apostelen, krijgen we een inkijkje hoe zuiver het gemeenschapsleven was van de eerste christenen. Zij zorgden ervoor dat niemand onder hen gebrek leed. De gelovigen waren één van hart en ziel. Zij hadden alles gemeenschappelijk. Wie veel had, verkocht daarvan en gaf aan degene die weinig had. Er werd uitgedeeld aan allen naar behoefte. Verder waren zij vol kracht aan het getuigen van de opstanding van de Heer Jezus. Dat zijn mooie verhalen die ons zijn overgeleverd. Want ook wij leven vanuit de vreugde van Pasen en willen met grote kracht getuigen van onze Paaservaring: hoe wij aan onszelf hebben gemerkt hoe bijzonder het is om in de duisternis te zijn, hoe wij daarna degene die onze gemeenschap binnentrad zijn gevolgd, nadat er van hem geroepen was Licht van Christus, hoe wij zelf als kinderen hem navolgend, kinderen van het Licht werden die de boodschap hebben aangenomen dat de Heer, die gekruisigd is en gestorven, leeft. Met de nieuwe morgen, die aanbrak met zijn verrijzenis, brak voor ons ook het nieuwe leven aan. Door onze gelijkvormigheid met Jezus in zijn lijden, sterven en verrijzen, zijn wij net als hij met grote kracht uitgerust, een kracht van de heilige Geest. Die stelt ons in staat tot grote daden, zoals het delen van alles wat we hebben, opdat niemand tekort komt. De nieuwe tijd, de nieuwe wereld is niet ver weg. Die begint waar mensen Pasen vieren, ook bij ons in de Veenhartkerk. Deel ook in het mysterie van Pasen en tot ziens op 25 april! **Datum: 25 april, aanvang 19:00 uur.**

Pastoor Henk Schoon